

## **GV. Holle Mare op de springdagen**

Geschreven door Yvet Wubben  
zondag, 27 oktober 2013 11:48 -

---

Vrijdag 25 oktober was het dan zo ver. Wij gingen met 27 kinderen en 4 leiding naar de springdagen in Middelharnis. Om kwart voor 10 werden we opgehaald met de bus en vertrokken we richting Middelharnis voor een super leuke dag.

Na een gezellige busrit met veel liedjes kwamen we aan in Middelharnis en mochten we het zwembad induiken. Van al dat zwemmen krijg je best honger. Na het zwemmen hebben we dan ook genoten van de patatjes met een frikadel of kipnuggets. Toen onze buikjes weer vol waren, gingen we springen op de vele soorten trampolines die ze daar hebben. Na het trampolinespringen gingen we bowlen waar veel strikes en spare werden gegooid. Daarna gingen we klimmen en tokkelen van een super gave tokkelbaan. Na het klimmen en tokkelen stond pijl en boogschieten op het programma.

Helaas was dit het laatste onderdeel en zat de super leuke dag er alweer op

De foto's kunt u hier bekijken : <https://picasaweb.google.com/111207428934616281123/26Oktober2013?authuser=0&feat=directlink>